

Nieuwsbericht Schaapskooi Heerde , 1 augustus 2024

Bodemvondsten in de gemeente Heerde nr. 9

Onderwerp: Fromms condoom

Een paar jaar geleden werd door mij in het bos van de Dellen een onooglijk stukje blik gevonden. Na reiniging waren de letters "Fr.." en "Cavalier" zichtbaar. Het betreft de bovenzijde en meet 5 cm. Na verder onderzoek bleek het een vrij zeldzaam condoomblikje te zijn van de firma Fromms.

Fromms was een groot condoommerk uit Duitsland in de jaren voor WOII. In 1938 werden de fabrieken gedwongen voor een habbekrats "verkocht" aan de peetmoeder van Hermann Goering. De oprichter en van joodse herkomst Julius Fromm, wist in 1939 ternauwernood Nazi-Duitsland te ontvluchten naar Engeland waar hij in mei 1945 overleed.. Het opmerkelijke is dat de Duitse militairen dus werden voorzien van "joods condooms" in WO-II. Zo kwam er ook één terecht in het bos van Heerde. Fromms condooms worden overigens nog steeds gemaakt.

De bodem verbergt nog heel veel mooie voorwerpen die af en toe naar boven komen. Daardoor weten en leren we steeds meer van onze lokale geschiedenis en hoe onze verre voorouders leefden. Daar houden we ons bij HHV graag mee bezig.

Mochten er lezers zijn die kennis hebben van een andere bodemvondst, dan zou de HHV graag in contact komen om het voorwerp te kunnen bestuderen. U kunt rechtstreeks contact opnemen met de Heerder Historische Vereniging via info@heerderderhistorischevereniging.nl . Het blikje is nu te zien in villa Jacoba in de expositie over "Dellen en Renderklippen".

